

* PSYCHOLOGIE *

Anders geaard

„Een jaar geleden vertelde onze zoon dat hij anders geaard is. Hij bleek ook een vriend te hebben. We wilden hem niet kwijtraken en hebben daarom hen samen ontvangen.”

De ouders geven aan dat ze nu met beiden een goede relatie hebben. Wel zijn ze bang dat hun zoon straks ook een huwelijk zal willen aangaan, inclusief kerkelijke bevestiging. „Hier hebben wij grote moeite mee. Het voelt als een zegen vragen over een zondige relatievorm.”

U worstelt met een moeilijke kwestie en daarin bent u niet alleen. Het aantal jonge mensen die binnen de reformatorische kerken met hun andere geaardheid openlijk naar buiten treden, is stevig toegenomen.

Zolang je hier niet persoonlijk bij betrokken raakt, kun je het van je afschuiven en een bepaalde visie hebben, die weinig rekening houdt met de weerbarstige praktijk.

Wanneer je kind 'uit de kast komt', wordt dit plotseling anders.

EEN
VEROORDELLENDE
HOUDING PAST
ONS NIET



* KEES ROEST,
KLINISCH PSYCHOLOOG

Hoe hiermee om te gaan? Allereerst: het is voor onze anders geaarde medemens een zegen dat de acceptatie van de homofiele geaardheid sterk is toegenomen. Er zijn weinig christenen meer die deze geaardheid veroordelen. De vraag onder christenen betreft niet meer het al dan niet zondige van de homofiele geaardheid, maar in hoeverre deze geaardheid een praktische uitwerking mag krijgen. Sommigen vinden dat een relatie nog wel kan, mits deze platonisch blijft. Anderen zijn van mening dat een duurzame relatie inclusief lichamelijke omgang uiteindelijk de beste optie is, en in het verlengde daarvan een burgerlijk huwelijk en een kerkelijke bevestiging. Wanneer twee christelijke anders-geaarden menen deze stap te mogen doen, dan is het

te verwachten dat ze daar ook openlijk Gods zegen over willen vragen in een kerkdienst. Wanneer u meent dat zij hiermee een verkeerde weg bewandelen, mag u dat in alle liefde en ernst uitspreken. Uw eventuele aanwezigheid tijdens een kerkdienst betekent niet dat deze stap uw hartelijke instemming heeft, maar betekent uw acceptatie van de ander als persoon, uw liefde voor uw kind.

Hoe we verder ook over de keuzes van anders-geaarden denken: een veroordelende houding past ons niet. En wat begrijpen we ten diepste van de gevoelens van de ander? De psychiater Piet Los zei eens over homofilie: „Alleen die andere mens kan ons duidelijk maken wie hij is en meestal zal hij of zij dat nu juist niet doen, omdat wij ons oordeel allang klaar hebben.”

Ten slotte: vanuit liefde voor uw zoon hebt u de deur voor hem opengehouden en ook zijn vriend welkom geheten. Uw zoon en zijn vriend voelen dat u onvoorwaardelijk om hen geeft. U hebt zo ook een stuk krediet bij hen gekweekt. Mocht u dan geen vrijmoedigheid hebben om bij een eventuele kerkdienst aanwezig te zijn, dan mag u daarvoor ook begrip verwachten. Veel wijsheid toegewenst!

Heeft u ook een vraag? Mail naar psycholoog@terdege.nl