

Verandering is geen vernieuwing

*Is hier geen profeet des HEEREN, dat wij door hem den HEERE mochten vragen?
(2 Koningen 3:11)*

Een raadgever in de strijd? Wat moet een mens, die om een zelfgemaakt gouden kalf danst. met een raadgever doen? Wat moet hij met een raadgever doen in de strijd als er geen strijd is?

De in vermeende vrijheid levende mens is immers vreemd van de strijd in het leven van Gods kinderen. Zeker, elk mens heeft strijd. De gevolgen van de val gaan aan niemand voorbij. 'Heeft niet de mens een strijd op de aarde? En zijn zijn dagen niet als de dagen des dagloners? Gelijk de dienstknecht hijgt naar de schaduw, en gelijk de dagloner verwacht zijn werkloon.'

Joram is koning over het rijk van de tien stammen. Zijn leven wordt bedreigd, en dat geeft strijd. Jósafat is koning over het rijk van de twee stammen. Zijn leven wordt ook bedreigd. Hij is in de strijd betrokken. Het is in de tijd dat Israël met sprekende daden de God van Israël de rug toekeerde. Wanneer wij de geschiedenis lezen, schijnt het dat de bediening van Elia in de tijd van zijn vader Achab indrukken heeft achtergelaten in het leven van Joram. Zou het sterven van zijn broer Aházia hem aangesproken hebben?

Aházia heeft slechts enkele maanden geregeerd. Hebben de dood en de naderende eeuwigheid hem verschrikt? Het is toch denkbaar dat zulke gebeurtenissen de mens aanspreken. De Heere gebruikt soms sterfgevallen om de mens. tot inkeer te brengen. De verloren zoon kwam bij de zwijntrog tot zichzelf. Is dat met de koning Joram ook gebeurd? Joram werd koning in plaats van zijn broer Aházia. Wat zegt Gods Woord van koning Joram? 'En hij deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN, doch niet gelijk zijn vader en gelijk zijn moeder; want hij deed het opgerichte beeld van Baäl weg, hetwelk zijn vader gemaakt had'.

Nog geen vernieuwing

Koning Joram heeft de Baäldienst verboden en heeft het beeld van Baäl afgebroken. Hij heeft schoonmaak gehouden en dat is prijzenswaardig. De lusthof van Achab werd gezuiverd van de afgodendienst. Wanneer wij dat lezen, zouden wij bijna bewogen worden door dit handelen. Het blijkt dat de verandering nog geen vernieuwing is. Want er staat nog meer van koning Joram. 'Evenwel hing hij de zonden van Jeróbeam, den zoon van Nebat, aan, die Israël deed zondigen; hij week daarvan niet af.'

Wat doet Joram? Hij herstelt de kalverdienst, de staatsgodsdienst van Jeróbeam. Joram verwerpt de afgodendienst van Baäl en handhaaft de afgodendienst van de kalverdienst. Hij meent dat daardoor de ware God wordt gediend. Door de nieuwe vorm zal het volk nog beter de God van Israël kunnen dienen. De kalverdienst is zo beter te begrijpen en zal zeker de jeugd wel aanspreken. Joram denkt, en met hem zeer velen, dat de oude dienst van Jehovah zijn tijd heeft gehad. De vernieuwing is daarom noodzakelijk. De moeilijke woorden moeten verdwijnen. Wie verstaat nog de uitdrukking van waarachtige bekering, van een stervend leven en dat de mens alles moet verliezen om God over te houden? Het is veel te moeilijk en het geeft alleen maar benauwdheid.

Joram zoekt, en met hem zeer velen, een godsdienst naar de mens en vanuit de mens. Daarom herstelt Joram de kalverdienst. Dat deed koning Willem I ook. Maar dat werd door de getrouwen in den lande niet aanvaard. Ze hielden vast aan de kerk der vaderen. Toch werd door velen de kalverdienst aanvaard.

Ongenoegen Gods

Gods ongenoegen kon niet achterblijven. Joram kreeg God tegen. Wat is het oordeel van God? God kort de landpalen van Israël in. Joram zag dat hij zijn macht verloor en dat zijn koningschap werd bedreigd. Hij wilde dat niet prijsgeven en begon een oorlog om de weerspannige Moabieten te verslaan. Joram was blind voor het oordeel Gods en voelde Gods roede niet. Hij zal aan Moab zijn macht tonen. Hij tracht daarmee het oordeel Gods te ontlopen.

Dat geeft overdenking. Merkt u op hoe de mens zijn zaken oplost? Hij vergeet dat hij God niet kan ontlopen. Hoe denkt Joram de nood op te lossen? Hij vraagt om hulp bij Jósafat, de koning van Juda. Joram roept ook de hulp in van de koning van Edom.

Dat hij hulp zoekt en vindt bij Jósafat, is onbegrijpelijk. Jósafat kennen wij toch als een godvrezende koning? Hoe kan Jósafat optrekken met Joram? Hoe kan een kind van God met een kalverdienaar en een Edomiet samen een verbond maken?

Ze zijn het eens geworden: Joram, Jósafat en de koning van Edom. Ze hebben een krachtig leger samengesteld en zullen samen de strijd aangaan. Wat zegt de Heere van zulk een verbond? 'Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards, Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De HEERE heeft een welgevallen aan hen die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.'

Het blijkt dat de koningen een verbond sloten zonder God daarin te kennen. Wat de mens zonder God begint, zal ook zonder God eindigen.

God schakelt het leger uit

Het leger trekt de landpalen van Moab binnen en er komt een grote droogte. De zon brandt op het leger. Mens en beest begeren water en het leger is krachteloos. God schakelt het leger uit zonder dat er een pijl is geschoten. Het verbond van de drie koningen is zonder waarde. Toch is het een wonder als God een einde maakt aan onze strijd tegen God en Zijn dienst. Voor Gods gemeente is het een wonder als dit ervaren mag worden. Zo komt er plaats voor het handelen van God. Maar nu beluisteren wij de nood in het leven van een dienaar van de kalverdienst. Hij ziet de hand des Heeren in de ondergang van het leger. Een onvernieuwd mens moet erkennen dat de Heere hem tegenkomt. Maar deze diepe indrukken van Gods handelen brengen hem niet als een schuldenaar voor God en doen hem niet als een rechteloze de schuld eigenen en het oordeel aanbidden. De Heere gebruikt deze weg ook om Jósafat te verlossen uit de banden van de zonde- en werelddienst. Hij moet leren, dat Gods wegen hoger zijn dan de zijne. Door Vaderlijke kastijding zal hij de roede leren kussen.

*Zo leert hij zich geduldig dragen;
Zo ziet hij 't eind der kwade dagen;
Zo wordt de roede zelfs gekust,
En d' onderwerping geeft hem rust;
Totdat de kuil gegraven wordt,
Waarin de zondaar nederstort.*

(Psalm 94:7)

Ds. P. Blok

Meditatie uit StandVastig, Maart 2011.