

Horende doven

... zullen de doven horen de woorden des Boeks; ...

Jesaja 29:18a

Een van de gevolgen van de zondeval is dat we dood zijn, dood gevallen zijn, vijandig dood gevallen. En tengevolge daarvan zijn we ook doof, althans in sommige opzichten. Onze doofheid is selectief; we horen wat we willen horen en zijn stokdoof wanneer we het niet horen willen. In het laatste geval gaat het om, verzet en wel tegen zaken die ons vlees niet strelen, ons ik niet vleien. Dat zijn zaken die tegen ons getuigen. Zaken die de schuld der ziel aanwijzen voor God in Zijn recht, dat zijn de zaken van het Boek, het Woord.

De meeste mensen op aarde weten hier niet van; ze geloven het ook niet en ontkennen het vanuit hun onkunde en doofheid. Anderen zijn het hiermee eens dat het zo met de natuurlijke mens gesteld is; het verstand stemt toe en het gevoel komt erin mee en alles blijft zoals het is.

Men kan vroom doof zijn! Indrukken van de doofheid hebben en toch niet willen weten dat we doof zijn en willen zijn. Alleen door ontdekking des Geestes in de ziel kan een mens hiervan weet krijgen en dan kan het schuld en nood worden. Gods Geest kan dan het gebed werken "dat ik, dat wil zeggen mijn oren en mijn ziel door U geopend mogen worden".

Niemand kan opening geven dan God alleen door Zijn Geest. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God, de doden en doven! Onbegrijpelijk wonder wanneer dat mag gebeuren in een mensenleven. Het geloof is uit het gehoor van het Woord Gods. Door Gods Geest.

Instemmend horen

Dat dat zo is blijkt ook wel uit wat Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe, dat de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die des Geestes Gods zijn; dat kan ook niet; die mens is vleeselijk en in zulk een mens is geen plaats voor ¹ Geesteswerk. O, dat dat ons eens mocht gebeuren vanuit eeuwig onverdiend welbehagen en vanuit vrije genade. Wanneer deze aangestipte zaken wezenlijk gekend worden en levendig zijn in de ziel, dan gaat die ziel horen de woorden des Heeren, want die woorden worden hem alles.

Op zulk een moment mogen alle klanken vanuit vlees en wereld en van de boze wegvallen. O, dat instemmende horen naar Gods Wet en Gods Evangelie! En wanneer dan toepassende kracht des Geestes daarin meekomt, dan zou een mens wegsmelten net als Maria van Bethanië.

Ligt dat ook niet in Jesaja 29? Jesaja kondigt de heilstijd aan, en dan gebruikt hij tegengestelde begrippen: doven zullen horen. Was dat ook niet de prediking van Jesaja 61 in Nazareth? Was dat niet het antwoord aan Johannes de Doper in de gevangenis? Is er niet een volk in alle landen en door alle tijd-én heen, dat dat ervaart? Dat wonder van eenzijdig Godswerk. Zijn wij die mens die doof was en die nu hoort, die nu gelooft. die nu gevoed wordt door Gods Geest vanuit het Woord?

Doorboorde oren

Let wel, het gaat niet alleen om de klanken, maar om de zaken te kennen, in de bevinding der ziel, in de ware geloofskennis. Het gaat om de woorden Gods, die inhoudsvol zijn. Ja, welk spreken is belangrijker en welke woorden waardevoller en welke hebben meer waarheid dan dit Woord van God, in het Boek begrepen en neergelegd. Jesaja spreekt van

het Boek. De kanttekenaar zegt ervan dat het gaat om het genezen worden van deze boosheid en om het verstaan van de Heilige Schrift. En dan volgt: "Degenen die tevoren onbekwaam waren om Gods Woord te horen, zullen bekwaam gemaakt worden door de kracht van de Heilige Geest om de verborgenheden der zaligheden te verstaan."

Dat vraagt om verdere uitwerking. Daar hebben we op deze plaats geen ruimte voor. Deze dingen eens te verstaan, of we nu zo jong zijn als Samuël of zo oud als Johannes; tussen hun leeftijden kan wel eens tachtig jaar verschil liggen, maar Gods Woord is hetzelfde onveranderlijke, eeuwig blijvende Woord van God, in vroeger tijden en in onze tijd. Neen, de "doven die oren hebben" verstaan dat niet, maar er is een volk op aarde, dat dit wel hoort, hoewel ook dat volk van nature stokdoof is. Wel verstaan, hun oren zijn doorboord geworden. Niet door mensen, noch door henzelf.

Mensen hebben de roeping om Gods Woord te lezen en te prediken. Dat zegt onder andere Mattheüs 28, Handelingen 2 en ook Romeinen 10. Dat geldt alle predikers van alle tijden, plaatsen en talen: Vertolk Gods Woord overal en te allen tijde. Niet het Woord veranderen, niet de oren doorboren, maar prediken tijdig en ontijdig, en smeeke Gods Geest om de opening ook voor degenen die hoorders genaamd worden en moeten zijn, wat ze pas echt zijn als de Heere overkomt.

Verstaan met het hart

Dan gaan ze verstaan de inhoud van het Boek, namelijk Wet en Evangelie, waarheid en welbehagen Gods, Geest en vlees, Gods eenzijdig drie-enig werk en ons altijd weer tegenwerken. O wonder dat te mogen verstaan in toepassing en toe-eigening. O wonder.

Horen is in de tekst niet alleen uitwendig, lichamenlijk, verstandelijk, gevoelig, in nabijkomend werk of (al)gemene bediening, maar door Gods Geest in de ziel. Aan de kamerling wordt gevraagd of hij verstaat wat hij leest. Er wordt niet gevraagd of hij het begrijpt met het verstand, maar of hij het verstaat met het hart.

Zo is het ook met het woordje 'horen' in de tekst. Dan gaat het om de persoonlijke toepassing door Gods Geest, Die werkt in het hart. Geve de Heere te dien dage, dat is wanneer "de belofte van de bekering zo der heidenen als der Joden" vervuld zal worden, dat ook wij de tekst en haar verdere uitwerking en uitdieping krijgen te verstaan, Gode tot eer en de ziel tot zaligheid.

Ds. Tj. De Jong

Meditatie uit StandVastig, Maart 2011.