

Aan de bewoner(s) van dit huis

1. Beste lezer, u treft hierbij een folder aan, waarvan wij vragen om deze eens aandachtig te lezen. Het gaat over het beeld van uw leven. Elk mens die geboren wordt heeft een begin maar ook een einde op deze aarde. Heeft u wel eens beseft dat we allen op reis zijn naar een nooit eindigende eeuwigheid? Elk mens van nature plukt de dag ofwel Carpe Diem. In de Bijbel lezen we dat ook: Laat ons eten en drinken want morgen sterven wij. (1 Kor. 15:32) Een mens heeft helemaal geen besef dat hij moet sterven, en dan God moet ontmoeten om rekenschap af te leggen van alles wat hij/zij gedaan heeft. U zegt misschien: Ik geloof wel dat er wat is, maar ik zie het wel. We leven toch in het hier en nu, en ik heb het al moeilijk genoeg om de

2. eindjes aan elkaar te knopen. Ik ben druk bezig met mijn carrière. Mijn gezin slokt al mijn tijd op. De vakantie moet gepland worden. Als scholier ben ik druk bezig met de studie, vriend of vriendin. De hobby's nemen alle tijd in beslag zoals sporten, muziek, computers en uitgaan. 's-Avonds ben ik uitgeteld en lig ik liefst uren achter de buis films te bekijken. Geen tijd om aan God en de eeuwigheid te denken. Vergeet echter niet: Het is de mens gezet te sterven en dan het oordeel! (Hebr. 9:27) God heeft de hemel en de aarde, de mensen, dieren, bomen en planten geschapen. Waarom? Opdat Hij Zijn vermaak zou hebben in de schepping en dat Zijn schepselen Hem zouden liefhebben en eren. Dat er harmonie is tussen God en de mens, en tussen de mensen onderling! U zegt: Daar zie ik niets van terug. Er zijn oorlogen, rampen en ziekten.

3. De maatschappij verloedert. Er is haat en nijd tussen mensen. Het milieu vervuult enorm. Er is werkloosheid. De Bijbel leert ons de oorzaak! Wij zijn van God afgevallen. De tegenspeler van God, de duivel, heeft de eerste mens verleid, en de mens is ongehoorzaam geworden en heeft God moedwillig en vrijwillig de rug toegekeerd. (Genesis 3) Wij hebben allen tegen God gezondigd door ongeloof en daardoor zijn wij God kwijtgeraakt. Zonde betekent dat we ons doel missen. God is van de troon gehaald en wij hebben onszelf op de troon gezet. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen als straf op de zonde, omdat God rechtvaardig is. Onze ellende is dus niet de schuld van God, maar van onszelf. U denkt wellicht: Ben ik dan een misdadiger? Is het zo erg met mij gesteld?

“IS DIT HET BEELD VAN UW LEVEN?”