

## DE KLOK WIJST TWAALF

Weet gij de tijd oh mens wanneer uw einde naakt?  
Weet gij wanneer g' uw laatste adem slaakt?  
Weet gij wanneer uw lot voor eeuwig is beslist?  
Weet gij het uur dat hier geen sterv'ling mist?

Hoe snelt de wijzer van de levensklok vooruit  
Van een tot twaalf, niets dat haar loop hier stuit  
Maar plots'ling staat elk uurwerk eenmaal stil  
En opent zich het graf, de kuil zo koud en kil

Besteedt daarom de tijd door God u toebedeeld  
Zoek hier intijds 't herstel van 't Godd'lijk zielebeeld  
Sta uit de doodslaap op door 't levende geloof  
En houdt hier d'oren voor de vreugd der wereld doof

Gelukkig is die mens die sterven heeft geleerd  
Voordat hier 't graf zijn aardse huis verteert  
En die hier 't leven door des Heeren gunst verwerft  
En aan des levens eind niet in de zonden sterft

Oh leef daarom toch steeds bij de uren van de klok  
Laat in uw hart geen wrevel toe of wrok  
Maar wees van uur tot uur op aarde steeds bereid  
DE KLOK WIJST TWAALF DAN VOLGT DE EEUWIGHEID