

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN HET LEVEN VAN JOHANNES CALVIJN

1509	Johannes Calvijn werd op 10 juli geboren in het Franse stadje Noyon en werd gedoopt in de Sint Godeberthe kerk. Zodra dat kon ging hij met zijn 'vrome' moeder mee naar de kerk. Eens kuste hij de schedel van Heilige Anna. Hij was onder de indruk van de heilige rituelen.
1521	Zijn vader wilde dat Johannes priester zou worden. Johannes Calvijn ging op 12-jarige leeftijd naar de universiteit 'La Marche' in Parijs om daar theologie te studeren.
1522	Calvijn vervolgde zijn studie aan de universiteit 'Montaigu'. Hier kwam hij voor het eerst in aanraking met de Reformatorische leer van Maarten Luther.
1528	Calvijns vader wilde dat Johannes rechten ging studeren. Johannes gehoorzaamde en ging daarom naar Orleans. Daar ontmoette hij zijn neef Pierre Robert Olivetan. Olivetan wees Calvijn vanuit Gods Woord op de misstanden in de Rooms Katholieke kerk. Toen ging Calvijn met nog meer ijver de Heilige Schrift onderzoeken waardoor hij ging twifelen aan de leer van zijn moederkerk.
1529	Calvijn vervolgde zijn studie aan de universiteit van Bourges. Hij kreeg privé-lessen in de Griekse taal bij Melchior Wolmar. Deze man was aanhanger van de leer van Luther en gaf Calvijn enkele werken van Luther te lezen, waaronder 'De vrijheid van een Christen' en de 'Lutherse Catechismus'.
1531	In dit jaar stierf Calvijns vader. Calvijn besloot zijn studie talen te hervatten in Parijs, nu aan de universiteit 'College Royal'.
1532	In dit jaar raakte Calvijn meer en meer overtuigd van de misstanden binnen de Rooms Katholieke Kerk. Toch geloofde hij nog steeds dat vooral het doen van goede werken, geheel naar de regels van de kerk, noodzakelijk was om zalig te kunnen worden. Totdat de Heere zelf ingreep! Calvijn kwam tot bekering en geloofde vanaf toen dat alleen genade zalig maakt.
1533	Op 1 november is het 'Allerheiligen'. Toen hield Nicolaas Cop een redevoering voor zijn studenten in de Franciskanerkerk. Deze redevoering bevatte veel Lutherse sympathieën waardoor Cop moest vluchten voor zijn leven. Doordat Calvijn had meegewerkt aan deze redevoering moest ook hij vluchten. Vanuit Parijs vluchtte hij naar Angoulême. Daar kreeg hij onderdak in het ouderlijk huis van zijn vroegere studievriend Louis du Tillet. In dat huis begon Calvijn zijn levenswerk te schrijven. De Institutie, een onderwijzing in de christelijke godsdienst.
1534	In april bezocht Calvijn Nerac en sprak daar met Jacques Lefèvre, een man die veel betekent heeft voor de Reformatie van Frankrijk. Lefèvre, een voormalig priester die zich sterk verbonden voelde met de Reformatorische leer van Luther, brak aanvankelijk niet met de Rooms Katholieke Kerk. Toch moest ook hij vluchten voor zijn leven vanwege zijn theologische standpunten. De hervormingsgezinde koningin, Margaretha van Navarre, bood hem onderdak op haar kasteel in Nerac. Lefèvre was van mening dat Calvijn veel zou gaan betekenen voor de Reformatie in Frankrijk. Vol overtuiging sprak hij tot Calvijn: "...Jij bent het werktuig waarvan God gebruik zal maken ...". In deze tijd besloot Calvijn definitief te breken met de Rooms Katholieke Kerk. In ditzelfde jaar bediende Calvijn voor het eerst, in een grot, even buiten Poitiers, het Heilig Avondmaal zoals Christus het had ingesteld. Hij stichtte er een Protestantse gemeente die nog steeds bestaat. In oktober hingen hervormingsgezinden in heel Frankrijk plakkaat op waarmee openlijk stelling werd genomen tegen de Rooms Katholieke mis. Hierdoor werden hervormingsgezinden zwaar vervolgd. Calvijn moest vluchten en ging naar Bazel in Zwitserland. Daar heeft hij zijn levenswerk, de Institutie, afgerond.
1536	De eerste uitgave van de Institutie kwam in Bazel tot stand. In ditzelfde jaar wilde Calvijn naar Straatsburg. Oorlogsomstandigheden dwongen hem een omweg te maken via Genève. Daar zou hij dan 1 nacht te overnachten. Maar... , na een zeer indringend

	gesprek met Farel. .. , durfde Calvin Genève niet meer te verlaten. Alsof een Goddelijke roeping hem dwong begon hij zijn werk in Genève als predikant van Sint Pierre. In Genève schreef Calvin een Geloofsbelijdenis. In juli 1536 sprak Calvin tijdens een theologisch debat in Lausanne, voor de eerste keer in het openbaar. Dit bleef niet ongezegd. Velen kozen openlijk voor de leer van de Reformatie. Lausanne werd protestant!
1538	In Genève ontstonden problemen over de viering van het Heilig Avondmaal. Hierdoor werden Calvin en Farel door het stadsbestuur gedwongen de stad te verlaten. Calvin werd door Martin Bucer gevraagd om naar Straatsburg te komen. Calvin ging en werd predikant van de Franstalige vluchtelingen gemeente. Er brak een zeer drukke tijd aan voor Calvin! Hij ging gemiddeld wel vier keer voor in erediensten, schreef verschillende formulieren, een psalmboekje en gaf les aan het gymnasium.
1540	In augustus trouwde Calvin met Idelette de Bure, een weduwe met twee kinderen. In september vroeg het stadsbestuur van Genève of Calvin weer terug wilde komen. Er was na zijn vertrek een grote wanorde ontstaan. Calvin ging. Hij zag het als een Goddelijke leiding. Met niet aflatende ijver zette hij zich in voor de Koning der Kerk en Zijn dienst, maar ondervond daarbij ook heel veel problemen. Soms werd hij er moedeloos van.
1542	Op 28 juli werd een zoon geboren, Jacques. Veel te vroeg! Het kind heeft slecht enkele uren geleefd. Moeder Idelette bleef vanaf toen ernstig tobben met haar gezondheid.
1549	Op 29 maart van dit jaar stierf Calvijn's vrouw.
1553	Calvin ondervond veel tegenstand van o.a. Michel Servet. Hij ontkende de drie-eenheid Gods en werd door het stadsbestuur ter dood veroordeeld. Calvin probeerde Servet van zijn dwaling te overtuigen. Het baatte niet. Op 27 oktober werd hij levend verbrand even buiten Genève. Ondanks dat Calvin bij het stadsbestuur een veel mildere straf bepleitte.
1555	Er trad in Genève een nieuw stadsbestuur aan. Calvin kreeg hierdoor eindelijk vrijheden om tot een ordelijk leven in de kerk en de stad te komen.
1559	Calvin stichtte het 'Calvin College', bedoeld om kinderen te leren lezen en schrijven. Ook hoger onderwijs werd hier gegeven. Theodorus de Beze werd als rector aangesteld. Er bleek ook veel belangstelling voor de theologische opleiding.
1562	Calvin gaf theologiecolleges in het Auditorium van Genève, o.a. aan Guido de Brès en Marnix van St. Aldegonde.
1564	Calvin werd ernstig ziek. Op de 2 april, op eerste Paasdag, ging hij voor de laatste keer naar de kerk om nog één keer Heilig Avondmaal te vieren. Vrienden droegen hem op een stoel naar de St. Pierre want lopen kon hij niet meer. Na deze dienst kwam hij niet meer van zijn bed en vele, véle vrienden kwamen afscheid van nemen. Op 27 mei stierf de 54-jarige Calvin. Moegestreden, Thuisgehaald, om eeuwig bij zijn God te mogen rusten in zalige vrede. Zijn lichaam werd begraven op de begraafplaats 'Plainpalais' in Genève. Op zijn graf lezen we zijn initialen: JC'. Meer wilde Johannes Calvin niet!