

Het recht

"En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u."

Ezechiël 36:27

Het knechtje des Heeren, Ezechiël, mag deze belofte uitspreken aan het adres van een hoopje mensen, afkomstig uit Israël, dat is weggevoerd naar Babel. Dit

hoopje mensen is echter een overblijfsel naar de eeuwige verkiezing Gods. Och, ze hebben zich door hun zonde en overtredingen de dood waardig gemaakt. En de Heere zou hen geen onrecht doen, als Hij hen zou wegwerpen in de hel.

Maar nu treedt de Heere hen tegemoet met de belofte, dat Hij Zijn Geest zal geven in het binnenste van hen. Ach, weet u, de Heere gaat te rade bij Zijn eeuwig soeverein welbehagen en daarom is het geven van deze belofte niet afhankelijk van mensenkinderen, die alles verzondigd hebben, maar van de Heere Zelf. En de Heere volvoert Zijn raadsbesluit van eeuwigheid op Zijn tijd en op Zijn wijze. En daarom mag dat hoopje volk horen dat de Heere Zijn Geest geven zal in het binnenste van hen.

En dat is zo'n wonder, want dat binnenste van hen, hun hart, moet gereinigd worden van alle vuile zonden. Het moet vernieuwd worden. Het moet bevrijd worden van de satan, wil dat hart ooit de Drieënige God eeuwig loven en prijzen. Want uit dat hart komt van nature niets anders voort dan boze bedenkingen, goddeloosheden en opstandigheden tegen de Heere.

Maar als Gods lieve Geest in het hart komt, dat gaat Hij een mens overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan gaat Hij een mens bevindelijk leren kennen en doen zien, inleven en doorleven, waar hij of zij terecht gekomen is door de zondeval. Dan gaat Hij een mens op een afgaande weg brengen, waar die mens alle eigen gerechtigheden en vroomheden en oppassendheden leert kennen als ondeugdelijke gronden voor de eeuwigheid. Ja, dan gaat Hij zo één het recht Gods opbinden, om er achter gebracht te worden, dat de Heere een rechtvaardig God is, Die niet van Zijn recht afkan en Die een zeer grimmig Wreker is van alle ongerechtigheden. O, dan moet zo één het recht Gods gaan billijken en onder tranen de Heere gelijk gaan geven, als Hij er zo één wegwerpt in de buitenste duisternis.

Het zal dus duidelijk zijn dat de werkelijke komst van Gods lieve Geest in het binnenste des harten een diepe droefheid over de zonde werkt en een mens tot een boeteling aan Gods Genadetroon maakt, die kermen en zuchten en smeken en roepen bij God vandaan leert. O, bent u dan al door het werk van Gods lieve Geest tot zo'n wenende kermer geworden? Hebt u dan al bijna uw ogen uit uw hoofd geschreid van droefheid en hartenpijn

over uw bedreven goddeloosheden? En gaat u al gebogen over de aarde, ontelbare malen op stille plekjes de knieën buigend en de Heere aanroepend om Zijn ontferming?

Maar als de Heere werkelijk Zijn Geest in het binnenste des harten komt te geven, dan zal het óók beleefd mogen worden dat er een oog komt op Die allerliefste en allerbeminnelijkste en allerdierbaarste Heere Jezus Christus, Die Zijn dierbaar bloed heeft uitgestort aan het kruis van Golgotha om doemwaardige en helwaardige zondaren te redden en te zaligen. O, dan wordt er gezien dat er in Hem een weg tot ontkoming en eeuwig heil in de lofprijzing des Heeren mogelijk is. Och, dan krijgt zo één de Heere Jezus zo nodig. Dan wordt Die lieve, lieve Zaligmaker zo begeerlijk! Ja, dan breekt het hart van verlangen om in Zijn armen te mogen liggen en Hem te mogen beminnen met een allesverliezende liefde.

Maar de Heere Jezus wordt slechts geschonken van achter Gods recht en daarom gaat de Heilige Geest er zo één, op Gods tijd, in de vierschaar der consciëntie brengen, om hem of haar daar te doen sterven aan zichzelf, onder en door Gods recht. En dan mag daar beleefd worden dat die hemelse Bruidegom aan zo'n omgekome ne wordt geschonken en dat zo één wordt gereinigt van alle ongerechtigheden door het bloed des Zaligmakers, om, middels het waarzaligmakend geloof, bekleed te worden met Zijn gerechtigheid, heiligheid en heerlijkheid.

O, dan zinkt zo één weg en dan versmelt zo één in de beminning van die hemelse Bruidegom aan Wie alles gans begeerlijk is. Ja, dan worden alle geestelijke vijanden verdreven. Dan liggen de boze begeerten eronder en dan openbaren zich de vruchten van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid en nog veel meer! O, woont deze lieve Geest des Heeren al in u?

En, past u op, want er zijn óók algemene werkingen des Geestes en dan lijkt iemand wel op een kind des Heeren, maar is het niet echt. En weet u hoe dat te onderkennen is? De mens van het nabijkomende werk is uit op de hemel, terwijl het ware werk van Gods Geest een zondaar afbreekt om zo één uit te drijven tot die beminnelijke Borg en Zaligmaker, teneinde alleen nog maar Gods eer te bedoelen, Gods deugden te verheerlijken en Gods recht op te luisteren.

O, onderzoekt uzelf daarom nauw, ja zeer nauw, of de Geest des Heeren in het binnenste van u is gegeven, opdat ge uzelf niet zult bedriegen voor de eeuwigheid, maar ge eens eeuwig zingen zult van Gods Goedertierenheên.

Ds. J.J. Roodsant, Dirksland

Reformatorisch Dagblad, 28 juni 2001