

GOD HEEFT MACHT OVER ALLE PLAGEN

door

DR. H.F. KOHLBRÜGGE

*'Die macht heeft over deze plagen'
Openbaring 16:9m*

Voorzang: Psalm 31: 17, 18 en 19

De pest, ook wel cholera genoemd, heeft onze stad nog niet verlaten. Tot op heden heeft de slaande engel nog niet het bevel ontvangen om het zwaard in de schede te steken. Wel heeft het de barmhartige God behaagd, ons gebed boven bidden en denken te verhoren. Het is ons door Zijn onuitsprekelijke goedertierenheid vergund, Zijn heilige tempel weer te aanschouwen. We hebben allen overvloedig reden om onze Heere en God het dankoffer te brengen, omdat Hij ons tot op heden niet gedaan heeft naar onze zonden. Het is de goedertierenheid van de Heere, dat wij niet allen geheel vernield zijn. Met een dankbaar hart kunnen wij allen zeggen: "Zijn barmhartigheid heeft nog geen einde, maar zij is elke morgen nieuw, en Uw trouw, O mijn God! is groot". Psalm 91 is voor de meesten van u in vervulling gegaan. Velen van ons hebben niet tevergeefs hun bovendorpels en de beide deurposten met het bloed van Christus bestreken. Velen van ons hebben door geloof en gebed zich de plaag, of de vrees voor de plaag van het lijf gehouden, alsook de dood die hen bedreigde. Anderen mogen de Heere dankzeggen, dat het bij een paar inwendige of uitwendige slagen bleef. De Heere wierp wel neder, maar richtte ook weer op. Deze en gene ervaart het juist in deze dagen levendiger dan ooit, wat het zeggen wil, en welke troost het in zich heeft, te kunnen uitspreken: "De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom wil ik op Hem hopen". Op anderen bleef, wat de slaande engel uitrichtte toch niet zonder uitwerking. Hier en daar keerde er toch een tot zichzelf in, en riep in verbrijzeling uit: "Ik ben verloren! wat moet ik doen om zalig te worden?" De troost die de Heere ons de vorige zondag¹ gaf, opende ons de ogen om te zien op het Lam Gods, de Drager van de zonde der wereld. Welaan, weer zijn we een nieuwe week ingegaan, wij zoeken naar troost. Wij dorsten opnieuw naar een woord uit de mond van de Heere om met geloofsmoed in de nieuwe week aan te houden om nieuwe ontferming, beschutting, bescherming en bewaring. Welk woord hebben wij het meeste nodig? Ik denk wel een zodanig woord, waarbij wij van de plaag afzien, en naar de Heere opzien. Want wanneer we dat doen, vallen we de Heere in de armen, zó als we zijn. Dan laten we de plaag niet overheersen of scheiding maken tussen ons en de Heere, maar wij schuilen bij en in de Heere. Dan staat de Heere tussen ons en de plaag. Dit woord breng ik u uit de Openbaring van Johannes hoofdstuk 16 vers 9m:

"Die macht heeft over deze plagen "

Tussenzang: Psalm 121: 1 en 2

¹ De preek van de vorige zondag ging over Johannes 1:29: "Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt". Uitgegeven in de Reveil-serie onder nummer 417 (september 2005).

Dit keer bespreek ik de woorden buiten hun samenhang, omdat het mij erom te doen is, dat juist deze woorden u, mijn geliefden, tot een machtige troost en tot versterking van uw hart mogen strekken. Bovenal dat ze in deze dagen in uw harten leven, en ge uw hoofden opwaarts heft tot de Heere, Die allen die tot Hem de toevlucht nemen, tot schild en bescherming wil zijn. Er wordt in ons hoofdstuk over allerlei plagen gesproken. Het zijn merendeels soortgelijke plagen als Egypteland getroffen hebben, toen Farao het volk van God niet wilde laten trekken. De Egyptische plagen immers, die vele malen door andere werden afgewisseld en verscherpt, herhalen zich allerwegen waar men zich tegen de Heere stelt, en de loop van Zijn Woord en het eeuwige Evangelie wil tegengaan. Waar de waarachtige Jezus tegenstanders vindt, daar moeten deze tegenstanders van tijd tot tijd gewaar worden in Wie zij gestoken hebben. Maar omdat de Heere Zijn gehele Raad tot een zaak van geloof en niet van aanschouwen heeft gemaakt, daarom laat Hij het bij Zijn oordelen wel eens zo voorkomen dat, naar het uiterlijk aanzien, enerlei de vrome en de goddeloze overkomt. Hoewel men, als men er acht op wilde slaan, de wonderen van Zijn hand daarin wel zou kunnen zien. Immers niemand van ons moet zich voor de Heere verheffen of er een bijgelovige grond van maken, wanneer de plagen die de Heere bij tijden uitgiet, niet hemzelf of deze of die treffen. Nee, wij behoren allen Gods barmhartigheid en de hoop op Zijn onverdiende goedheid tot grond van onze eeuwige redding te maken. Ook op deze grond behoren we tot Hem te bidden: "Ga niet in het gericht met Uw knecht, want niemand, die leeft zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn". Welgelukzalig de mens die voortdurend vreest en bij wie het gezicht van Gods oordelen een rilling door de leden doet gaan. Hij moet zich daarbij niet aftobben om alles te doorgronden, maar tot zichzelf inkeren, naar boven zien en zoeken naar een woord van vertroosting waaraan hij zich te midden van de oordelen kan vasthouden. Zo zal hij, wat er ook moge gebeuren, altijd goede moed behouden.

Hoort allen dit woord, u die uw toevlucht genomen hebt en neemt tot Gods ontferming. Ook u die alle geloofsmoed verloren schijnt te hebben, en u die tot op heden alleen uzelf en niet het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid gezocht hebt. Hoort dit woord, opdat u in deze dagen goede moed zult mogen verkrijgen, opdat u tot berouw zult mogen worden gebracht en tot de vrees voor de levende God. Hoort dit woord: *God heeft macht over de plaag* die onze stad getroffen heeft. Over wie spreek ik? Ik spreek over God, de heilige en rechtvaardige God, Die wel geduldig is, maar Wiens slagen des te sneller, des te geweldiger, en des te feller komen, wanneer Zijn geduld ten einde is. Ik spreek over de levende God, Die hemel en aarde gemaakt heeft, Die ook de bergen die rondom onze woonplaats Elberfeld zijn, geschapen heeft. Deze God zou ophouden God te zijn, als Hij niet van tijd tot tijd de boosheid, de goddeloosheid der mensen op een ontzaglijke wijze zou bezoeken. *Gij zijt geen God Die lust heeft aan goddeloosheid; de boze zal bij U niet verkeren. De onzinnigen zullen voor Uw ogen niet bestaan; Gij haat alle werkers der ongerechtigheid*, zegt de Gemeente (Psalm 5:5-6). Evenzo staat er geschreven: *God is een rechtvaardig Rechter, en een God Die te allen dage toornt. Indien men zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten; Hij heeft Zijn boog gespannen, en die bereid, en heeft dodelijke wapenen voor hem gereed gemaakt; Hij zal Zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen* (Psalm 7:12-14). Ook staat er geschreven (Johannes 3:36b) : *Die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien; maar de toorn van God blijft op hem. En: Want onze God is een verterend vuur* (Hebreeën 12:29).

Nochtans, deze God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Heeft Hij enerzijds de weg tot het verloren paradijs, tot de levensboom der gerechtigheid der werken toegesloten, anderzijds heeft Hij een nieuw Paradijs voor de boetvaardige in Zijn vrede raad geplant. Zijn hart heeft Hij geopend voor de radeloze en reddeloze, die tot zichzelf

inkeert, en die zegt: "Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan, en ik zal tot Hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor U en ik ben niet waardig Uw zoon genaamd te worden", Lukas 15:18-19. Een onbedrieglijke weg heeft Hij geopend, opdat de verdwaalde tot Hem komen kan. Hij Zelf reikt hem, die op de grond geworpen is en *in zijn bloed* ligt, de hand en wil hem vrijwillig liefhebben. Hij heeft alles gereed gemaakt, waardoor een mens om niet gered kan worden. Hij wil de goddeloze vrijspreken van zijn zonden, schuld en straf en de onreine reinigen van al zijn onreinheid, van al zijn zonden, al waren ze ook bloedrood. Hij wil voor de opgejaagde zielen een veilig toevluchtsoord zijn, de moede zielen verkwikken en de treurigen vertroosten. Niets staat Hem meer in de weg om een zondaar genadig te zijn en in hem Zijn woord te vervullen: "Ik zal uw zonden niet meer gedenken; Ik zal u niet straffen om alles, wat u gedaan hebt; Mijn genade zal van u niet wijken."

In Christus wisselde God een wereld met Zichzelf om en rekende haar haar zonden niet toe. Liever maakte Hij Hem Die volstrekt geen zonde kende, zonde voor ons, opdat wij zouden zijn gerechtigheid van God in Hem. Hij gaf uit eeuwige, vrije liefde Zijn Zoon voor ons over en liet al onze zonden op Zijn heilig Kind Jezus komen. Deze droeg de last van Gods toorn tegen onze zonden. Deze gaf Zijn ziel tot schuld, betaalde onze schuld met Zijn eigen leven. Op Hem was de straf die ons de vrede aanbrengt. Deze heeft aan God een volkomen losprijs voor onze zonden gebracht. Met Zijn bloed heeft Hij volkomen betaald, wat tot onze verlossing te betalen was. Zo heeft Hij dan een eeuwige verzoening gevonden, aan God de gerechtigheid gebracht en de wet volkomen vervuld. Hij heeft de werken van de duivel verwoest, de zonden uit het midden weggedaan en de dood overwonnen. Hij is geworden *onze gerechtigheid* voor de rechterstoel van God. Ook is Hij geworden onze weg tot binnen de heerlijkheid, onze waarheid tegen alle aanvechtingen van de duivel en ons eeuwig leven tegen onze dood en in onze dood. Daarom mogen wij toetreden tot de troon der genade met en in Christus, en zullen genade vinden.

Ook heeft Hij de Heilige Geest verworven, opdat Deze ons levend maakt, verlicht, leert, leidt en reinigt van al onze onreinheid. Evenzo troost Hij ons, staat ons bij en bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen en leert ons "Abba, *lieve Vader!*" roepen. Hij verzegelt, als een rechte Geest der blijdschap, ons met het doel dat wij de zekerheid van onze zaligheid zullen genieten.

Opdat wij van deze zaken zeker zouden zijn, geeft Hij ons Zijn levend Woord. En opdat wij toch aan Zijn goedertierenheid volstrekt niet zouden twijfelen, heeft Hij ons met het water van Zijn genade laten dopen, en heeft een Verbond met ons opgericht, dat Hij eeuwig onze genadige God en de God van ons nageslacht wil zijn. Van dit Verbond is Jezus de Borg en Hij wil Zijn Geest Die Hij heeft verworven, geven aan hen die Hem bidden. Deze God is het, Die macht heeft over de plaag welke ook onze stad heeft getroffen.

Wat moeten we daaruit leren dat deze God macht heeft over de plaag? De woorden: "Die macht heeft over deze plagen" zijn hier toch wel in ieder opzicht opzettelijk neergeschreven. God heeft macht over de plaag. Niemand zal dus mogen doorgaan met Gods Naam te lasteren of door zijn daden aanleiding te geven dat Gods naam onder de volkeren gelasterd wordt. Hij moet dus ophouden de Farizeeër te spelen. Liever moet hij daarmee beginnen, dat hij zijn zonden afbreekt door gerechtigheid, en zijn ongerechtigheden afbreekt door genade te bewijzen aan de ellendigen.

Van Godswege klinkt het: *Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten*". Zo ziet God ernaar uit om genadig te zijn. Zo stelt Hij dan Zijn pijlen te werk ten verderve tegen de onwil, wanneer men zich niet bekeren wil tot Hem, de bron van alle heil, van alle gerechtigheid en eeuwig leven. Daarom verklaart Hij dan ook: *"Omdat Ik u dan dit doen zal,*

zo *schik u O Israël, om uw God te ontmoeten* ", Amos 4: 12. Hij plaagt niet van harte. Hij doodt niet, omdat Hij lust heeft om te doden, maar Hij moet treffen. Het moet gebeuren, waarmee Hij alle verachters van Zijn Woord bedreigd heeft. Maar Hij wil des te liever laten komen, wat voor eeuwig behoudt. Hij slaat opdat Hij geneest, opdat de bewoners van de aarde tot zichzelf inkeren en gerechtigheid leren. Opdat zij leren tot Zijn woorden en geboden terug te keren en daarnaar te handelen. Hij wil, dat men zich tot Hem bekeert. Daarom heeft het steeds geklonken en is het steeds betuigd geworden: Zo waarachtig als Ik leef, Ik wil de dood van de goddeloze niet!

Maar wie zijn de goddelozen? Sommigen zijn vol goede werken en willen die genade niet die bij God is. Sommigen zijn vol van genade, zoals ze denken, maar hun werken deugen niet. Sommigen willen zich niet zonder werken laten vrijspreken. Sommigen houden zich in hun geweten voor gerechtvaardigd, om des te vrijer hun goddeloosheid te kunnen botvieren. Allerlei zonden openbaren zich in ons midden, en naar de vrucht van de Geest moet gezocht worden. Wanneer God enig en ten voorbeeld stelt, zo moeten wij ons allen voor gewaarschuwd houden.

De plaag is er opdat een ieder de knopen der ongerechtigheid zal losmaken, zich met alle goddelozen op één hoop laat werpen, en als een goddeloze aan God gelooft. Niet als een goddeloze die weet dat hij goddeloosheid bedrijft, maar niet van zins is zich daarvan te bekeren. Wel als een goddeloze die weet dat hij goddeloosheid bedrijft en in zich geen kracht ziet om daarvan af te komen. Daarom vergaat hij onder de goddeloosheid, maar dorst naar genade om van alle goddeloosheid verlost en vrijgesproken te zijn.

Zal God zich nu nog, onder deze heersende plaag, over een goddeloze ontfermen en hem rechtvaardig spreken? Zal Hij een arm mens genade meedelen en barmhartigheid laten ondervinden, wanneer hij aanhoudend de grote Ontfermer om ontferming smeekt? Juist ditzelfde woord, *God heeft macht over deze plaag*, is zoveel als een jawoord. Want waartoe staat dit nu anders geschreven dan opdat een arm zondaar zal ervaren dat God zijn nood wel kan lenigen. Een zondaar die in vrees en gevaar tot zichzelf inkeert, en zich in het verborgen tot God wendt om genade en ook in het openbaar zich bekeert van zijn ongerechtigheid. Hij brengt zijn nood bij God, omdat er geschreven staat: *God heeft macht over deze plaag*. God kan de plaag wel van hem kan afhouden, en kan die wel van hem wegnemen.

Al heeft God macht over deze plaag, zo kan zij ons wel treffen, hoezeer wij ons tegen haar beveiligd wanen. Wij hebben daarom alleszins reden om ons onder de krachtige hand van God te verootmoedigen en ons aan deze macht te onderwerpen. Maar dit is de ware ootmoed dat we ophouden ons iets aan te matigen en veeleer voor Hem belijden: "Wat onderscheidt mij? Ik heb het in de eerste plaats verdiend, dat U al mijn verborgen zonden en gruwelen aan mij bezoekt".

Want vóór alle dingen hebben wij te erkennen de soevereiniteit van Hem, Die geen verantwoording aflegt van Zijn daden. Immers God zal altijd in Zijn recht staan, en voor Hem zal alle vlees zwijgen. Als God macht heeft over deze plaag, dan mogen wij aan de andere kant goedsmoeds zijn en behoeven we de plaag niet te vrezen. Eerder mogen we ons ervan verzekerd houden dat de plaag niet treffen kan, wie zij wil, en dat ze ons volstrekt niet treffen of doden kan, wanneer God het niet wil. Dit woord *God heeft macht over de plaag* zegt zoveel als: God kan ze wel wegnemen en God wil ze ook wegnemen, of: God kan en wil ons onder Zijn bescherming en onder Zijn beschutting nemen. Hij kan en wil bij ons Psalm 91 geheel getrouw vervullen. Wij mogen, op grond van zulke woorden, in God moed grijpen. Wanneer we denken, dat de plaag niet in Gods hand is, dan zullen we ons tegen haar met alle middelen beveiligen, intussen God lasteren, hetzij in het openbaar, hetzij met allerlei boze gedachten en

met verachting van Zijn genade. Wanneer wij daarentegen geloven, dat God macht heeft over deze plaag, dan zullen we van haar afzien en op God zien. Als we het Evangelie van Zijn lieve Zoon geloven, zullen we ook bedenken, welke barmhartigheid we vanaf onze vroege jeugd ondervonden hebben. Als we dit overdenken, zal op eenmaal door de genade van de Heilige Geest Die in ons woont, ons vertrouwen gevestigd zijn op die God, van Wie wij het geleerd hebben te zingen en te zeggen: "Wie is zulk een God als Gij!"

Wanneer wij op God zien, weten wij wel, waarom Hij die plaag zendt. Ik wil hier niet veel spreken over de oorzaken welke Hij ervoor heeft om ons te komen bezoeken. Hoe velen, ofschoon ze christenen heten, bidden de driehoofdige afgod aan. Ach, dat er toch niet in deze stad gevonden werden, die het goede Woord van God gesmaakt hebben en de krachten van de toekomende eeuw, en die zijn afgefallen, zichzelf de Zoon van God weer kruisigen. Zo maken zij Hem openlijk te schande en doen zo de Geest der genade, in welke zij geheiligd waren, smaadheid aan. Welke zonden zijn hier niet begaan tegen betere overtuiging in, tegen de vermaning en de stem van de Heilige Geest! Hoeveel tranen heeft dit al veroorzaakt bij de oprechte belijders van de Naam Jezus! Hoeveel zonden zijn hier begaan uit liefde tot eigen eer of omdat de buik hun god was. Moest men zich niet van zulke zonden bekeren! Zal men nog staande houden: Ik heb geen onrecht gedaan!? Welke zonden merken we hier op van schrikkelijke lichtzinnigheid, van het misbruiken van Gods heilige Naam, van het schenden van de sabbat met haastige voet en onbeschaamd aangezicht. Zonden van onderdrukking, van geldgierigheid, van oneerlijkheid in beroep, in handel en wandel. Zonden van het lasteren van zijn naaste, van onmatigheid, dronkenschap, ongehoorzaamheid, losbandigheid en het najagen van eigen begeerten en lusten! Welke zonden zijn hier begaan onder het mom van godsdienst! En dat in een stad welke ten hemel toe is verheven geworden. De heilige God heeft, om Zijn eeuwige wet te handhaven, Zich moeten wreken, en moet Zich wreken omdat door een dusdanig leven het bloed van Christus met voeten getreden wordt en aan Zijn genade smaadheid wordt aangedaan. Maar wanneer wij nu weten, dat Hij toch midden in de toom aan Zijn barmhartigheid wil gedenken, dan weten we ook juist door de plaag zelf en haar oorzaken, wat de Heere wil dat we doen zullen.

God wil, dat allen tot het erkennen van de waarheid komen, dat men het geringschatten zal nalaten, en dat men, onder Zijn plaag verbrijzeld, zich tot Hem zal begeven om genade en ontferming, met gebeden, smeken, zuchten, roepen en aanhouden om Zijn genade. God wil hen, die bij Hem aanhouden om die genade, ook deelgenoot daarvan maken. Hij wil hen al hun zonden vergeven. Hij wil dit doen om de Hem aangebrachte gerechtigheid, om het bloed van Christus.

God wil, dat we ons niets zullen aanmatigen, dat we ons niet boven anderen verheffen, alsof we enigszins beter waren. Alsof wij iets voor hadden boven hen die door God met de plaag bezocht worden. God wil, dat wij Zijn lieve Zoon Jezus zullen verheerlijken, Hem erkennen en Hem belijden als de enige grond en de enige oorzaak van onze zaligheid, als onze enige Leraar, Hogepriester en Koning. Hij wil dat we door geen andere gerechtigheid zoeken gerechtvaardigd te worden, dan door die gerechtigheid, welke Hij aangebracht heeft. Gods ogen zien naar het geloof. God wil, dat wij, met verloochening van onszelf en van al onze lusten en door al het zichtbare prijs te geven, in heiligmaking van de Geest, in Zijn woord blijven. God wil dat we naar Zijn geboden met een eerlijk gemoed en een onbevlekt geweten wandelen, en zo aan Zijn heiliging deel verkrijgen en het Lam volgen waar Het ook heengaat en Zijn getuigenis boven alle dingen hoog schatten.

God wil, dat wij tegen elke nood en tegen elke dood, evenals ook tegen alle zonden, tegen de wereld en alle verzoeking en aanvechting in, ons aan Zijn genade en ontferming blijven

vasthouden. Ook wil Hij hen die het oprecht om de wil van God te doen is, al zulke dingen in rijke mate schenken. Daartoe heeft Hij ook de meest heerlijke beloften gegeven.

Wie van u nu verlangen heeft om in overeenstemming met deze wil van God te wandelen, en tot Zijn genade de toevlucht neemt, opdat hij in deze genade gevonden mag worden, die verrichte met een opgeruimd gemoed in deze dagen zijn werk, waartoe God hem roept, en zegge met hartelijk vertrouwen: "Mijn God heeft macht over deze plaag!"

Ach, dat wij het maar niet van onze stad zouden vernemen, wat de heilige Johannes in verband met onze tekst schrijft: *En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven!* In dit geval zou de cholera nog een verschrikkelijke nasleep kunnen hebben.

Maar u en u, die dit hoort! Overvalt u de plaag, zo twijfel evenwel niet aan de genade van de Heere Jezus, ook niet midden in de dood. Belijdt u, dat het Gods oordeel over u is, en hebt u niets dan zonden, werp dan toch zelfs voor de open hel, dit woord niet van u: *Het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, reinigt ons van alle zonden.* Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Hier kan alleen het geloof helpen. Daarom geloof, en roep: "God, wees mij zondaar genadig! Heere, Heere, gedenk mijner!" Belijd, dat u alle ontferming niet waard bent, en houd zó om genade aan, en ... geloof Zo zal de barmhartigheid van de Heere voor u het oordeel verslinden, zodat u tot uw zalige verrassing het evenwel ervaart, hoe uw God macht heeft over deze plaag.

AMEN

Nazang: Psalm 119:46