



# Protestantse Kerk

Retouradres: Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht

Hervormd Overleg  
De heer D.J.H. van Dijk  
p/a Dorpsstraat 164  
2731 AV BENTHUIZEN

**Dienstenorganisatie  
Protestantse Kerk**

Institutionele Ondersteuning

Joseph Haydnlaan 2a,  
Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht  
Telefoon (030) 880 18 80  
servicedesk@pkn.nl  
www.pkn.nl  
KvK nr: 30258482  
IBAN: NL74 INGB 0652 9150 00  
BIC: INGBNL2A

Datum	Ons kenmerk	Dossier
28 augustus 2014	1408.038b	B1.11.320

Behandeld door  
H. van Rijssen  
Telefoon (030) 880 14 39  
h.van.rijssen@pkn.nl

Geachte heer van Dijk,

Het is inderdaad zo dat op 14 september een kerkdienst zal worden belegd in verband met het tienjarig bestaan van de Protestantse Kerk in Nederland, waarbij zowel koning Willem Alexander als koningin Máxima aanwezig zullen zijn.

Wij danken u voor uw zegenwens over deze dienst.

Als moderamen beseffen wij terdege dat tien jaar Protestantse Kerk niet voor iedereen een aanleiding tot vieren zal zijn. Juist daarom zien we geen reden om uitgebreid de tien jaar te gaan vieren.

Wel zijn we dankbaar als kerk 'gestalte te mogen zijn van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk' (Artikel 1 Kerkorde).

Helaas is dit een gebroken gestalte, en is het zelfs binnen de kerk van de Reformatie in ons land tot breuken gekomen. Het is triest dat zo recentelijk het opnieuw tot een breuk is gekomen.

Triomfantalisme hoort niet bij de kerk en zeker niet bij een kerk in haar gebrokenheid.

Dat laat onverlet dat er een Protestantse Kerk is, die vrijmoedig haar plaats in wil nemen te midden van ons volklevens.

Het tienjarig bestaan van de Protestantse Kerk is een aanleiding om dat te markeren.

In deze dienst willen we dan ook vooral naar buiten toe (het is de bedoeling dat deze dienst rechtstreeks zal worden uitgezonden op Nederland 2) duidelijk maken waar we als kerk voor staan.

We hebben ervoor gekozen dát als leidend beginsel te nemen bij de invulling van deze dienst. Een dienst die laagdrempelig is en 'aantrekkelijk' ook voor kijkers die geen kerkelijke achtergrond hebben.

Zo gezien is tien jaar Protestantse Kerk in Nederland een missionair moment. Juist dat is voor ons belangrijk als het gaat om de toekomst van onze kerk.

Vergeeten we dan de pijn van de gebrokenheid? Nee, wij hopen dan ook van harte dat er een weg zal zijn waarin broeders en zusters die behoren tot het ene lichaam van Christus elkaar weer zullen vinden. Dat het tot wederzijdse schuldbelijdenis komt en wederzijdse verzoening en dat we elkaar mogen vinden in het evangelie van 'onze Heer en Heiland', zowel tussen kerken die al langer van elkaar gescheiden zijn, als tussen kerken die dat nog maar zo recent zijn. zoals dat het geval is tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk.



# Protestantse Kerk

Datum  
28 augustus 2014

Ons kenmerk  
1408.038b

Pagina  
2 van 2

Schuldbelijdenis, verzoening en heling in Christus' naam kan dan zeker ook een plaats krijgen in een dienst waarin beide kerken betrokken zijn.

Wij zien uit naar de dag dat dit zal gebeuren.

Wij wensen dat het werk van het Hervormd Overleg ook daartoe mag strekken.

Met hartelijke groet,

Dr. A.J. Plaisier

Scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland