

Moderamen Generale Synode Protestantse Kerk in Nederland  
T.a.v. de scriba, dr. A.J. Plaisier  
Postbus 8504  
3503 RM Utrecht

Benthuizen, 20 augustus 2014

*“De bede van Christus om eenheid van de gelovigen wordt in en door de verdeeldheid dagelijks verhoord en haar volkomen vervulling tegemoet gevoerd.” (H. Bavinck)*

Geacht moderamen,

Via de media hebben wij vernomen dat u op D.V. zondag 14 september aanstaande in Nijkerk een kerkdienst wilt beleggen in verband met het tienjarig bestaan van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zowel koning Willem Alexander als koningin Máxima zijn hiervoor uitgenodigd.

U meldt dat u bij deze viering niet zozeer wilt terugblikken naar het verleden, maar vooral vooruit wilt kijken. In alle vriendelijkheid, maar ook met beslistheid willen wij u echter oproepen om in deze dienst ook expliciet rekenschap te geven van het verleden.

Het tienjarig bestaan van de Protestantse Kerk is niet voor een ieder aanleiding voor een viering. De transformatie van de oude Nederlandse Hervormde Kerk in de Protestantse Kerk in Nederland heeft een aanzienlijk deel doen achterblijven in de Hersteld Hervormde Kerk. In heel veel hervormde gemeenten zijn diepe wonden geslagen die tot op de dag van vandaag schrijnen. Het lichaam van Christus is in 2004 op veel plaatsen verbroken. Het aantal kerken is weer toegenomen. De peiling van deze schuld – tegenover God, maar ook tegenover de jongere generatie - kan niet diep genoeg zijn. Lééft deze notie onder u en onder ons of is het zicht op de kerk verdampt en lopen wij ieder alleen voor eigen huis (Haggai 1: 9)?

Graag doen wij een beroep op u om deze noties in uw geplande bijeenkomst te betrekken. Eerlijk moet bekend worden, dat binnen de voormalige Nederlandse Hervormde Kerk al veel langer het besef van katholiciteit kwijnde, waardoor wij elkaar uit het oog verloren, elkaar onheus behandelden in woord en geschrift en voor elkaar lang niet altijd betekenden wat wij op grond van de liefde van Christus voor elkaar hadden moeten betekenen. Door het laten verbleken van het belijden van de kerk der Reformatie is er onderlinge verdeeldheid ontstaan, waardoor wij de Heilige Geest smarten hebben aangedaan (vgl. Jes. 63: 10). Door ons gebrek aan daadwerkelijke verootmoediging en levende verwachting zijn wij daarom mede debet aan alle kerkelijke ontwikkelingen. Ook daarover past schuldbelijdenis.

Tot slot wensen wij u in het kader van het bovenstaande een gezegende kerkdienst toe op 14 september. De Heere God zij u en ons genadig.

Hoogachtend,  
namens de deelnemers van het Hervormd overleg,

ds. J. Joppe, ds. K.J. Kaptein, kand. J. Kommerie, ds. M. van Kooten, ds. J. Koppelaar,  
ds. P. van der Kraan, ds. H.J. Lam, ds. R.W. van Mourik, ds. P. den Ouden,  
B.J. van der Vlies, dr. W. van Vlastuin en

D.J.H. van Dijk (voorzitter)

*Hervormd overleg  
p/a Dorpsstraat 164  
2731 AV Benthuizen*